



Vandaag op mijn Benkske een hele, speciale vrouw. Een vrouw die ik al heel lang ken en die ik altijd een warm hart heb toegedragen, maar die ik uit het oog ben verloren. Toeval bestaat niet wordt er wel eens beweerd en ik begin het bijna te geloven. De maand oktober staat in het teken van borstkanker en daar ik nu de respectabele leeftijd heb bereikt, dat ik eindelijk ook die bus in mag, denk je daar als vrouw vaker over na.

Nu kwam ik een tijd geleden Ankie tegen en Ankie is het ultieme voorbeeld van iemand die alle uit het leven haalt wat er in zit. Als vierjarig kind is zij zo vreselijk verbrand dat ze in haar 51 levensjaren meer ellende heeft meegemaakt dan menigeen. Toch heb ik haar nog nooit depressief gezien en nog nooit horen klagen. Gezien de lichamelijke verminken, want anders kan ik het niet noemen, heeft zij veel last gekregen van lymfoedeem.

Naarmate zij ouder werd, kwam ze steeds tot de conclusie dat vrouwen er bijzonder bekaaid afkomen, als emoties gaan meespelen. Geen enkele vrouw wordt serieus genomen als het om mentale problemen gaat. Ze vertelde me dat ze een hele tijd bezig is om speciaal voor

die vrouwen iets te betekenen. Iedere vrouw weet dat borstkanker niet alleen lichamelijk, maar vooral geestelijk slopend is. Je verlies niet alleen een lichaamsdeel, maar je hele mentale bewustzijn wordt verminkt.

Een borstampuutatie is niet alleen pijnlijk, maar ook een zodanige ingreep op je vrouwelijkheid, dat deze pijn meestal nog ondraaglijker is. Uiteraard bestaan er tegenwoordig protheses op allerlei gebied, maar laten we eerlijk zijn.

Als je als vrouw een winkel betreedt om een prothese aan te meten, zie je ook die geweldige sexy lingerie hangen die gebaseerd is op twee borsten. En dan word je weer geconfronteerd met die geestelijke pijn.

Ankie vertelde me dat ze precies begrijpt hoe vrouwen zich voelen en dat was voor haar de doorslag om **Ankie: Care 4 You** op te starten.

Thuis, in een huiselijke sfeer en bij een vrouw die weet waar een andere vrouw mee worstelt, is ze Mammacare adviseur geworden. Ze laat een vrouw in haar waarde, geeft haar advies en zorgt ervoor dat de borstprothese prettig zit en onzichtbaar is. Uiteraard heeft ze ook prachtige BH's, die een vrouw het gevoel van verloren vrouwelijkheid teruggeven.

Normaal gesproken maak ik geen reclame op mijn benkske, maar borstkanker is iets dat veel te weinig aandacht krijgt.

Als vrouw denk ik zelf heel vaak: 'Mijn god, als me dit maar niet overkomt.' Vandaar ook mijn 'reclame-benkske'.

Elke vrouw verdient alle respect en liefdevolle aandacht als ze geen andere keuze meer heeft dan een prothese.

Ankie woont in Guttecoven en geeft die liefdevolle aandacht die een vrouw zo hard nodig heeft. In november 2010 gaat ze officieel van start, maar gezien deze bijzondere maand, vond ik het een fantastisch onderwerp.

U kunt haar altijd bellen voor een persoonlijke afspraak.

U bent bij haar welkom in een aparte, maar sfeervolle, huiselijke ruimte en indien u niet mobiel bent, komt ze in onderling overleg naar u toe. Binnenkort gaat ook haar website de lucht in.

Wilt u kennis met haar maken?

Dat kan via dit nummer: 046-204 15 78

Haar website heet: www.ankiecare4you.nl

Ik zeg het niet gauw, maar deze keer komt het uit de grond van mijn hart:

Ank, je bent een vrouw waar ik diep respect voor heb.

Iemand die, ondanks "levenslang", zo strijdlustig en goed-lachs door het leven gaat, verdient zonder meer een plaats op mijn Benkske.